

# Ομάδες Ενδυνάμωσης

## ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥΜΑΙ/ ΜΕ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ

3η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ - Πλησιάζοντας τους γονείς

Συνήθως λέμε «Το παιδί πάει σχολείο» ωστόσο η πραγματικότητα είναι ότι το παιδί ΖΕΙ (και) στο σχολείο. Η οικογένεια και το σχολείο είναι τα δύο βασικά πεδία ζωής του παιδιού. Ό,τι συμβαίνει στην οικογένεια και ό,τι συμβαίνει στο σχολείο αποκτά για το παιδί, μεγάλη ψυχοσυναισθηματική σημαντικότητα. Το ίδιο ισχύει και με την σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στους γονείς και το σχολείο. Παρά το ότι συνήθως τα παιδιά δεν σχολιάζουν αυτή την σχέση – ανάμεσα στην οικογένεια και το σχολείο - αυτή αποτυπώνεται ως πραγματικότητα. Η σχέση αυτή εκπαιδεύει «αθόρυβα» τα παιδιά, στις σχέσεις των ενηλίκων.

Όπως τα παιδιά μεταφέρουν στο σχολείο το ψυχοσυναισθηματικό κλίμα της οικογένειας και τα πρότυπα συμπεριφοράς που μαθαίνουν εκεί, έτσι και εμείς - ως παιδαγωγοί - μεταφέρουμε τα δικά μας. Η συνάντηση των δικών μας δυσλειτουργικών σχημάτων, με εκείνα του παιδιού, αποτελεί μια σημαντική αιτία ανάδυσης προβλημάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Συνήθως, η σχέση με την οικογένεια, με τους γονείς, είναι τυπική (ο καθένας τη δουλειά του), ή απόμακρη (η επικοινωνία είναι «κατά περίπτωση») ή ακόμα συγκρουσιακή.

Το ανοιχτό, δημιουργικό, συμμετοχικό σχολείο, μπορεί να παιδαγωγήσει έναν διαφορετικό λειτουργικό τρόπο σχετίζεσθαι. Είναι ένα σχολείο το οποίο:

- Δουλεύει με τον εαυτό του
- Διατηρεί ανοιχτή σχέση και επικοινωνία με τους γονείς
- Έχει λειτουργική οριοθέτηση
- Ακούει και εμπεριέχει

Ευάγγελος Μανουράς - **Ψυχολόγος**

Κούτας Γεώργιος - **Γενικός Διευθυντής,  
ΜΑ Ιατρικός Ψυχολόγος**